

Einde partnerschap.

Vanaf 1 oktober 2020 heb ik zakelijk afscheid genomen van mijn zoon Harmen. 7 jaar geleden kwam hij met het voorstel om samen een eigen bouwbedrijf te beginnen.

Een half jaar later richtten we samen "Bouwbedrijf Offereins" op.

Omdat het midden in de crisis niet de beste tijd leek om dat te doen bleef hij nog een maand of 9 voor zijn toenmalige werkgever werken.

Maar we kregen voldoende opdrachten om vanaf 1 januari 2015 helemaal voor "de zaak" te komen werken!

We hebben daarna geen dag zonder werk gezeten en kregen ook steeds mooie en leuke klussen aangeboden.

Bij veel klanten mochten we in de loop van de tijd terug komen om meerdere klussen te doen.

Voor een aantal bedrijven zijn we een vaste partner geworden om het klein onderhoud uit te voeren.

Harmen deed het grootste deel van de digitale communicatie en de hele administratie.

Helaas heeft Harmen moeten besluiten om ondanks het succes toch weer een baan bij een werkgever te zoeken. Dit besluit (om privé redenen) waarderen wij als ouders enorm!

Het verdient en heeft ons respect!

Harmen we wensen je alle succes en wijsheid toe in de toekomst.

Veel plezier bij je nieuwe werkgever "Paulus Elektro" in Ermelo!

Pa en Ma